



03. februar 2011

Kære Lørdagskyllinger,

Ifølge vores sædvanligvis velunderrettede kilder er det både i den gamle del af kongeriget samt i dettes nordligste selvstyreområde kommet vores egen ærværdige morgengolfklubs ledelse for øre, at I kære små påtænker at afholde en afslutningsfestivitas førstkomende lørdag. Vi skal ikke blande os i Jeres timing, men blot konstatere, at Jeres fremmøde om lørdagen alligevel er noget bedre koordineret. Da Jeres generelle ve og vel af dyrevelfærdsmæssige årsager ligger os stærkt på sinde, føler vi dog alligevel trang til at udtrykke, at vi tidligere har forsøgt at skrive til Jer med bl.a. tilbud om kompetenceudvikling af ledelse og administration af en mindre højhandikapgolfklub som Jeres. Vi har dog aldrig modtaget nogen form for velartikuleret svarskrivelse eller anden klar respons på vores i øvrigt meget venlige henvendelse.

Derimod var det sidste, vi hørte til Jer, et omend primitivt så dog alligevel tydeligt attentatforsøg på undertegnede præsident med anbringelse af en mistænkelig og bombelignende genstand udenfor dennes fordør. Via overvågningskameraer har vi fortsat beviser på denne anbringelse, men da gerningsmanden/personen skønnedes utilregnelig i gerningsøjeblikket og fortsat vurderes som ikke-strafegnet, vil vi ikke træde mere i denne personage, som tilsyneladende også senere er gået mere eller mindre under jorden. Vores medfølelse går til hans nærmeste.

Men tilbage til Jeres lille klub og relationen til vores egen skal vi oplyse, at vores klub har en udnyttelse af vores tildelte starttider på 114 % (se evt. vores hjemmeside under resultater og statistik), hvorfor Jeres undertiden lidt næbede fremtoning før kl. 8 (præcis til tiden 07.52) forekommer aldeles utilbørlig. Her er det dog især én bestemt lille kylling, der føler trang til at puste sig op – og det ser bestemt ikke kønt ud - og så ledsages pusteriet ofte med en eller anden dårlig vittighed, som de fleste af os husker fra vores konfirmandtid – og det er mange år siden. Da vi endvidere har iagttaget, at Jeres lille flok tilsyneladende er blevet assorteret mht. køn, ønsker vores gode flok af mænd - der alle har bestået vores klubs kønstest - ikke at sætte vores store goodwill til overfor det modsatte køn med en tilsvarende dårlig opførsel, hvorfor vi som regel lader ham gå lidt rundt omkring os og pippe lidt – og så falder fjerene normalt på plads igen.

Ligeledes har vi observeret, at mange af Jer ikke ser så godt ud, men det har I nu aldrig gjort. Men da I den senere tid er blevet mere forpjuskede og flere hænger med næbbet, er vores gode hjerter fyldte med bekymringer for Jer. Nu også især hvor den globale opvarmning har bevirket meget kolde og lange vintre. Af både terapeutiske og præventive hensyn fremsender vi derfor medfølgende gave, som I kan opstille ved første tee-sted, hvor I så kan søge passende ly, læ og varme på et tørt underlag, hvilket i øvrigt også er et krav, som I - jf. dyreværnslovens § 1 - har krav på.

Med håbet om, at luften snarest mildnes for de klippede får og Jeres lille fjerede flok vil vi ønske Jer alle en god og hyggelig afslutningsfest, - men pas nu på drikkeniplerne og fald ikke, når I skal op på pindene!

Gunnar Mylius P. (præsident)
9839 1997 – 2266 0721

Hans Dahl (vicepræsident)
9837 3411

Lars Kold-Hansen (skriverkarl på prøve)
9856 2224 - 2330 4195

De Hanegale – Morgenklubben i Rold Skov Golfklub
Tirsdagspigernes Venner - www.dehanegale.dk