

A S K Ø - N Y T .

nr1. 1. juli 1971.

### NYE VEJE.

Vejene på udstykningen skulle, når skolernes sommerferie begynder, være udbedret og bragt i orden. Arbejdet er udført af entreprenør Peldsen, der har haft en bulldozer ovre på øen for at få arbejdet udført.

Regnskabet er endnu ikke helt afsluttet, men udgifterne ved udbedringen af de to stamveje vil blive omkring kr. 5.000,-, alt inklusive.

Peldsen har gjort os opmærksom på, at såfremt foreningens medlemmer ønsker at have glæde af vejene i længere tid, kan medlemmerne medvirke hertil, dels ved ikke at køre for stærkt på vejene (dette også af hensyn til de medlemmer, der nyder livet på grunden) dels ved at fordele kørslen over hele vejens bredde, således at det ikke igen udvikler sig til et enkelt hjulspor.

Vi håber medlemmerne vil leve op til dette, så de nu ordnede veje kan holdes intakte, indtil der i løbet af et par år måske skal kloakeres.

I forbindelse med ordningen af stamvejene har bestyrelsen forhandlet om udbedring af stien, men har endnu ikke opnået et endeligt resultat herom. Stien skulle imidlertid også i løbet af første del af sommeren være bragt i orden.

### STRANDEN.

På generalforsamlingen foresloges det, at stranden blev søgt rensset for tang, således at den blev bedre egnet til badning og ophold. Dette er blevet udført, således at der nu er 50-75 m.

fri strand på hver side af badebroen. Stranden er således iorden, når den store ferie sætter ind.

Under drøftelserne om rensning af stranden har mange advaret os og fortalt, at den hurtigt bliver opfyldt med tang igen, således at arbejdet med at rydde den vil være spilt. Om dette er rigtigt ved vi ikke, men nu får vi anledning til at bedømme resultatet.

Fra LOLLAND-FALSTERS FOLKETIDENDE  
har vi plukket:

4/5-71: Brev til byrådet om en dæmning til Askø.

Næsten alle faste beboere på Askø har skrevet under på en henstilling til Maribo Byråd om at få en dæmning fra Oreby Skov til Østerhoved på Askø, idet dette betragtes som den bedste løsning på langt sigt.

Årsagen til at beboerne ønsker en dæmning er, at øens erhverv - landbruget - i øjeblikket må regne med en ekstraudgift på kr. 10.000,- til transport i forholdet til landbruget på fastlandet. I forvejen er landbruget i det dilemma, at enten må man standse udstykningen for at bevare erhvervsjorden, eller også må man udstykke og nedlægge landbrugene. Dæmningen vil idag koste ca. 10. millioner kroner, men hvad det bliver til, er der ingen der ved endnu.

5/5-71: Askø får igen egen præst - jydsk lærer har sagt ja.

Efter sommerferien vil Askø igen have sin egen præst og skolelærer. Menighedsrådet og skolenævnet har i fællesskab fundet frem til overlærer Elkjær Petersen, der i slutningen af juni går op til prøve i teologi for det nedsatte paragraf 3 udvalg, der med Københavns biskop som formand bedømmer lægmands-teologen.

Den nye præst på Askø vil i kraft af sin lærerfortid kunne forene præstegerningen med undervisningen i Askø skole. Hertil kommer at hans hustru er seminarieuddannet lærer og Askøes faste beboere vil med dette par få løst nogle af øsamfundets væsentligste problemer.

